

## MJÄLLÅDALENS BYALAG

### Invigningen av Petter Norbergs och Jällviksbroarna.

Broinvigningen blev en stor festdag för Mjällådalens byalag. Många intresserade, ett 90-tal personer, hade letat sig ner till Mjällån utefter den slingrande stigen. I spetsen gick Viksjö spelmannslag och spelade.

Uppifrån bergen från andra sidan ån kom ett gäng Ljustorpsbor som också ville vara med.

Ordförande Bernt Laggren hälsade alla hjärtligt välkomna och riktade ett särskilt varmt välkommen till alla som hjälpt till att jobba med broprojektet. Han hälsade också kommunalrådet Kenneth Westberg och länsrådet Inger Liljekvist, som skulle förrätta invigningen, välkommen.

Kenneth Westberg talade om betydelsen av att människorna ute i bygderna engagerar sig och att vi tar saker och ting i egna händer. Han sa också att byalagsrörelsen är viktig och den är på stor frammarsch över hela landet och önskade därmed byalaget lycka till i framtiden.

Kenneth W påminde om att broar försvinner och broar återuppbyggs generationer igenom. Brofästet vid Petter Norbergs bron har bundit ihop den gamla fäbodstigen sedan 1500-talet med gårdarna på andra sidan bergen i Tuna och Jällvik.

Länsrådet Inger Liljekvist förrättade så invigningen genom att klippa av det blågula bandet. Hon överlämnade som minne boken "Mästerverk" projektet Höga Kusten och dess trettiofem broar till framtiden. Hon talade runt om broars betydelse för människan.

Festkommittén svarade för förplägnaden och dom hade gjort ett jättefint jobb. Två stora partytält fanns uppställda och där serverades grillad korv, saft, bullar och så kaffet, som hade kokats över en öppen eld. Gigi Engström från Hembygdsföreningen i Viksjö lagade kolbullar och bjöd på. Festkommittén delade också ut en byalagskeps till alla som hjälpt till och på den står det "Byalagen gör de". Kepsen finns att köpa för 25:-.

På grund av allt regnande hade arbetsgruppen haft ett styvt jobb att få till vägen ner till ån men den blev färdig i tid när alla hjälptes åt.

Nu återstår det att bygga den tredje bron någon km uppströms. Där har också varit ett viktigt övergångsställe för kontakten med byarna på Västanå sidan.

Nästa projekt för byalaget blir att leta igen och märka upp de gamla stigarna. Stigfinnaren Elisabeth Nilsson från Ljustorps hembygdsförening har börjat så smått och hon har redan funnit igen rester av den gamla Fäbodstigen, som förbinder Mjällådalen med Ljustorp.

Hela invigningsfesten filmades av Lars Forsström från Fagervik så allt finns väldokumenterat för framtiden

För Mjällådalens byalag

Bernt Laggren

ordf.